

Grote leeuw Well



De grote leeuw in de tuin van het Slot Well (gemeente Maasdriel (Br)). Rechts onderaan één van de twee kleinere beelden aldaar.

Koninklijke Bibliotheek

De KB liet ons weten dat zij een geselecteerd aantal websites archiveren en duurzaam opslaan. Het doel daarvan is dat de informatie op deze websites bewaard wordt en zo beschikbaar blijft voor toekomstig onderzoek. Vanaf 21 februari 2014 zal ook onze website www.leeuwencs.nl door hen worden gearchiveerd in de categorie cultureel erfgoed.

Oneindig N-Holland

Sinds eind 2012 staat onze zoektocht naar de leeuwen op de website "Oneindig Noord-Holland". Tot nu toe hebben 756 mensen de oproep gelezen. Op deze website staan veel interessante verhalen over de provincie. Kijk eens op oneindignoordholland.nl

Mogelijk twee kleine CS - leeuwen in Well teruggevonden

Onlangs onderzochten we ons eigen fotoarchief nog eens. Bij het bekijken van foto's van Slot Well, werden we plotseling gegrepen door de grote gelijkenis met de zes kleinere CS leeuwen. U weet het misschien nog: zes van de 22 leeuwen die vanaf 1875 bij het Amsterdamse Centraal Station stonden waren wat kleiner dan de rest. Ze zien er ook enigszins anders uit. De 16 groten stonden op de Ooster- en Westertoegang, de zes kleine op het spoorviaduct tegenover de Eenhoornsluis (op de toegang bij de Korte Prinsengracht, hoek Haarlemmer Houttuinen). De groten zijn op één na allemaal teruggevonden. Alhoewel betwist door sommigen, is er nog maar één van de zes kleine leeuwenbeelden teruggevonden. Die staat op de Leeuwenberg in Valkeveen, bij Naarden. De andere vijf zijn nog spoorloos. Of toch niet? Hebben we zonder dat we het ons realiseerden er nog twee teruggevonden? Bij ons vorig bezoek aan Slot Well ging onze aandacht volledig uit naar de grote leeuw die daar zo prachtig in de tuin staat (zie foto links). Daarom hebben we de twee kleinere leeuwenbeelden, die aan weerszijden van de slotbrug staan, volledig genegeerd. Het sterke vermoeden bestaat nu dat het hier gaat om twee leeuwenbeelden die ooit op de hoek van Korte Prinsengracht en Haarlemmer Houttuinen stonden. Hieronder ziet u een beeldvergelijking. De foto rechts is van één van de



kleine leeuwen bij de slotbrug. De foto links is een kleine stationsleeuw, gefotografeerd in 1899. De gelijkenis is treffend! Laat u niet misleiden door het verschil in wapenschild. In plaats van het oorspronkelijke Rijkswapen houdt de leeuw op de slotbrug nu het Gelderse wapen met de tweeklimmende leeuwen vast. Maar dat zegt niks. Dat hebben we vaker gezien: dat nieuwe eigenaren het wapen op het schild vervingen door een ander wapen, beter passend bij de nieuwe standplaats. Op korte termijn zullen wij deze zaak ter plekke verder onderzoeken. Wordt vervolgd.....



Leeuw Beatrixpark Amsterdam



Leeuw Villa Jongerius Utrecht

Volle neef in Utrecht

Steeds meer mensen zoeken met ons mee naar de nog spoorloze leeuwenbeelden. Zij sturen foto's van kansrijke beelden. Eén daarvan leidde bij ons tot enige opwinding. Dat waren twee leeuwen die sinds 1968 bij Villa Jongerius in Utrecht staan. Het uiterlijk van deze beelden komt erg overeen met dat van "onze" leeuwenbeelden. Oordeel zelf en vergelijk de foto's hier links. De houding van het dier is verschillend maar de vorm en de detaillering van de kop, de manen, sik, pootnagels en de manier waarop de poten het schild omklemmen, alles lijkt sterk op de leeuwen die wij zoeken. Zelfs het wapenschild lijkt hetzelfde. De beelden komen van de Utrechtse Van Sypesteyn Kazerne, waar zij sinds 1878 stonden. "Onze" beelden zijn 3 jaar ouder. Ze lijken zo sterk op elkaar dat het wel moet gaan om één ontwerper. En zo niet, dan was degene die de Utrechtse beesten tekende, zó geïnspireerd door de Amsterdamse leeuwen dat hij een "look alike" maakte naar het Amsterdamse voorbeeld. Vandaar dus de titel "volle neef".

Wandeling 2013

Op 20 juli 2013 vond de eerste leeuwenwandeling plaats in Amsterdam. Het DoubleTree by Hiltonhotel bood alle 20 deelnemers koffie met lekkernijen aan. Daarna ging de tocht langs de plaatsen rondom het Centraal Station waar ooit de leeuwen stonden. Zie foto rechts. Vanwege de bouw van de Noord/Zuidlijn een nogal woest maar interessant gebied. Bij veel plekken op de route werd de toestand van nu vergeleken met de situatie destijds. Dat gebeurde met behulp van oude foto's.



Dierenpark Wassenaar

Ons fotoarchief is onlangs uitgebreid met een paar prachtige foto's van de toegang tot Dierenpark Wassenaar. Hierop werden we geattendeerd door buitenbeeldinbeeld.nl. Op het toegangshek stonden tot de opheffing van de diertuin in 1985 twee leeuwenbeelden, afkomstig van het station in Amsterdam. Toen de diertuin failliet ging, werden ze ergens achteraf opgeslagen. Na zo'n 30 jaar kwam aan deze roemloze periode een einde. Ze maakten hun rentree in de maatschappij op alweer een toegangshek, dit keer van Automuseum Louwman in Den Haag, dat in 2010 zijn deuren opende. Eén van de foto's van hun verblijf in Wassenaar ziet u op de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief. En een andere treft u aan bovenaan deze bladzijde. Opvallend is dat de wapenschilden toen al geschilderd waren.



Media aandacht 2013

In april 2013 benaderden wij de regionale dag- en weekbladen met het verzoek mee te helpen bij onze speurtocht naar de verdwenen leeuwen. Prompt reageerde het Noordhollands Dagblad en kort daarop werden we benaderd door RTV Noord-Holland. We kwamen op het televisienieuws! Klik op: RTVNH televisie nieuws. Later verscheen nog een artikel in de Veendammer, de Cobouw (dagblad voor de bouw; op zich nog niet zo gek, want ergens achter op het opslagterrein van een bouwmaterialenhandel zou best wel eens een verloren leeuw kunnen staan....) en op vele websites van regionale kranten. Ook de nieuwsbrief van Erfgoedstem en de Erfgoedblog van Ben Schattenberg schreef over onze speurtocht.



Leeuwwandeling 2014

In 2014 zal de wandeling van 2013 worden herhaald op zaterdag 28 juni 2014 om 11 uur (bij regen reservedag 5 juli). Bovendien zullen we een tweede wandeling organiseren in en rond het Beatrixpark in Amsterdam-Zuid. U kunt dan vier van "onze" leeuwen in het echt bekijken. Deze tocht is op zaterdag 23 augustus 2014 om 11 uur (bij regen reservedag 30 augustus). Noteer deze data vast in uw agenda. U ontvangt over enige tijd per email nog een uitnodiging.

Het resultaat was alles bij elkaar genomen toch wat aan de magere kant. De leeuwen van Schellingwoude en Maarssen werden opnieuw gesignaleerd en verder werd ons gewezen op een paar 'valse' exemplaren. Maar de leeuwen van het Centraal Station waren wel weer 'in the picture'. Nog een leuke reactie was: "kijk eens in de kelders van het Rijks en het Stedelijk want daar liggen ook de restanten van Naatje op de Dam." Voor wie het nog eens wil bekijken of lezen, volg de onderstaande links:

- RTVNH televisie nieuws (het filmpje staat onderaan de webpagina)
- Noordhollands Dagblad
- Erfgoedstem
- Erfgoedblog van Ben Schattenberg
- De Veendammer
- Cobouw (op website leeuwengenootschap)

Leeuw op toegangshek Dierenpark Wassenaar 1985

